

Η αγαστή συνεργασία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ANEΛ με τα ΜΜΕ, εκπληρώθηκε με την προβολή, από το κρατικό κανάλι της ΕΡΤ διακόπτοντας το πρόγραμμα του, της ομιλίας του αρχικρυσταυγίτη Μιχαολιάκου στη ΚΟ του Κόμματός του, ο οποίος με περισσό θράσος, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της επίθεσης.

### Πίσω από τα γεγονότα

Η καταστολή έχει πολλές όψεις. Από τη μία, η φιλανθρωπία και η "ανθρωπιστική" διαχείριση των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των ΜΚΟ που εισπράττουν εκατομμύρια μόνο για να εξωραΐσουν το σκληρό πρόσωπο των κρατών και από την άλλη, η βία των "αγανακτισμένων πολιτών" και των φασιστών που επιδιώκουν να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά αίτια κάθε κρίσης, που είναι στην ουσία οι καπιταλιστικές σχέσεις.

Η βία του κράτους και ο απολιτίκ ανθρωπισμός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους πρόσφυγες/μετανάστες αλλά και τους ντόπιους. Ο μόνος που βγαίνει κερδισμένος από τη "διαχείριση του μεταναστευτικού", είναι το εγχώριο και ξένο κεφάλαιο που απολαμβάνει δυνητικά φθηνό εργατικό δυναμικό. Η παρονομοποίηση των προσφύγων/μεταναστών που εξαναγκάζονται να ζουν στην αφάνεια χωρίς χαρτά, αποφέρει συνολικά την υποτίμηση της εργασίας (αφού πέφτουν τα μεροκάματα) και δίνει χώρο στην ανάπτυξη αντιδραστικών αντανακλαστικών στην κοινωνία (μισαλλόδοξες θρησκευτικές φωνές ανώτατων και μη κληρικών και των πιστών τους και φασιστικές εμμονές ακροδεξιών στοιχείων περί "καθαρότητας της φυλής").

### Εσείς τι προτείνετε;

Απέναντι στην καταστολή, όποιο πρόσωπο κι αν έχει, και στην κοινωνία των "αγανακτισμένων πολιτών" απαντάμε με κοινότητες αγώνα, καταλήψεις και ταξική αλληλεγγύη. Κοινότητες στις οποίες δεν έχει θέση η λογική του κέρδους και η κρατική ή επιχειρηματική φιλανθρωπία.

Οι καταλήψεις και οι αυτοοργανωμένες δομές ενσαρκώνουν το όραμα των ανθρώπων που τις δημιούργησαν, όραμα για μια κοινωνία με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην αξιοπρέπεια. Δείχνουν ότι η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει πράξη, όχι όμως μόνο όσον αφορά στους χιλιάδες πρόσφυγες/μετανάστες που αφήνονται "στην τύχη τους" αλλά και όσον αφορά στον γηγενή πληθυσμό, του οποίου το βιοτικό επίπεδο πέφτει όλο και περισσότερο. Δείχνουν, ότι μπορούμε μέσα από την κοινωνική αυτοοργάνωση, να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα και ζώντας μαζί μέσα στις ίδιες γειτονιές να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα. Δείχνουν τέλος, ότι μπορούμε να παλέψουμε συλλογικά ενάντια στη βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση, για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς διαχωρισμούς, οικονομικούς ή φυλετικούς.

*Οι κοινωνίες που χτίζονται πάνω σε φράχτες και μέσα σε στρατόπεδα, είναι καταδικασμένες να ηττώνται κάτω από την πίεση της οργής ντόπιων και ξένων καταπιεσμένων.*

### Ταξική αλληλεγγύη

### Κοινωνική αυτοοργάνωση

### Να μπορούμε στα άδεια σπίτια

