

Δεν πιστεύουμε στη φιλανθρωπία, πιστεύουμε στην αλληλεγγύη

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015, άτομα που δραστηριοποιούμαστε κινηματικά στη γειτονιά του Ζωγράφου-σε συλλογικότητες και μη- προχωρήσαμε στην κατάληψη των Λυομένων που βρίσκονται στην οδό Ιλισίων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δομή βραχυχρόνιας διαμονής για πρόσφυγες/μετανάστες. Ακολουθώντας οριζόντιες διαδικασίες, το εγχείρημα ενσαρκώνει και προτάσσει τις πρακτικές της αυτοδιεύθυνσης και της αλληλεγγύης.

Αυτοοργανωμένα,εμείς οι ίδιοι καταστήσαμε βιώσιμα τα εγκαταλελειμμένα αυτά κτήρια. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, έχουν φιλοξενηθεί οικογένειες, από διαφορετικές χώρες προέλευσης (Συρία, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν). Έχει γίνει κάλεσμα στον χώρο των Λυομένων με σκοπό να φροντίσουμε τον κήπο, να φάμε,να έρθουμε σε άμεση επαφή με τους φιλοξενούμενους χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και πραγματοποιείται-εδώ και 1 μήνα- συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης . Οι δράσεις συνεχίζονται και τα τρόφιμα που συγκεντρώνονται, διανέμονται σε αντίστοιχες δομές στην Αθήνα. Η ευαισθητοποίηση και η στήριξη των κατοίκων της γειτονιάς σ'αυτές τις δράσεις όχι μόνο έχουν σημαντικό ρόλο στη πρακτική λειτουργία του εγχειρήματος αυτού αλλά φανερώνουν και την εναντίωση της κοινωνίας σε φασιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις.

Η κοινωνία για την οποία παλεύουμε είναι το έρεισμα για την συνέχιση των δράσεων μας πλάι στους συνανθρώπους μας.

Με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα η "αριστερή " δημοτική αρχή επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον θεσμικό της ρόλο ως το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής. Στέλνοντας εξώδικο στην κατάληψη των Λυομένων επιβεβαιώνεται, ότι στέκεται στην απέναντι όχθη από τον κόσμο του αγώνα της γειτονιάς. Την ίδια στιγμή που στη περιοχή του Ζωγράφου υπάρχουν αρκετά ανεκμετάλλευτα κτήρια, προτίθεται να παραχωρήσει στο στρατό τις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Αντρέα στη Ραφήνα, για δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας, με στόχο την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών απο τον κοινωνικό ιστό του Δήμου. Η λογική της γκετοποίησης και απομόνωσης των προσφύγων και μεταναστών καθώς και οι ανελεύθερες αυτές δομές, που είναι βγαλμένες από τα σκοτεινά όνειρα των υποστηρικτών της μισαλλοδοξίας και του φασισμού, δεν θα γίνουν ανεκτές.

Από την απεργία πείνας της Υπατίας μέχρι την Ειδομένη , μάθαμε ότι η ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία είναι δυνατότερη από τους κατασταλτικούς τους μηχανισμούς και ψηλότερη από τους φράχτες τους. Θα σταθούμε απέναντι στον ρατσισμό και στον κοινωνικό κανιβαλισμό που προωθείται , δίπλα στους πρόσφυγες/ μετανάστες με κάθε μέσο.

***«Η φιλανθρωπία είναι κατακόρυφη,
άρα είναι ντροπιαστική.
Πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω.
Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια.
Σέβεται τον άλλο και μαθαίνει από αυτόν.
Έχω πολλά να μάθω από άλλους ανθρώπους».***
-Εδουάρδο Γκαλεάνο



ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, «ΛΥΟΜΕΝΑ ΙΛΙΣΙΩΝ»

lyomena.espivblogs.net_lyomena@espiv.net